

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A		18	22	29	1			27	19		3
B					38				15		
C	23			28			35				
D							5			9	
E	7								34		
F						32					
G							12	30			2
H			13				26	8			24
I	4						25			37	
J				33	17			20			6
K		11	14	31	16			36		21	10

HORIZONTAAL

- Buggy
- Chinese meisjesnaam; glorie
- Per week; nomen nescio; muzieknoet; kopie van e-mail voor iemand anders dan de geadresseerde
- Symbool voor de Europese instellingen; ivoor; wat je zegt als je iets vies of onaangenaam vindt
- Jongensvoornaam; iets zwaars om te dragen
- Sommige bedrijven zijn te sterk gefocust op ...
- Contanten; vruchtbare plaats in een dorre omgeving
- Haagse Tramweg Maatschappij; houten wig; Beeldende Kunstenaars Regeling (bestond in Nederland)
- Openbaar vervoer; lidwoord; klaar; ego
- Familie (afk.); plaats op een schip
- Iets wat je lang niet altijd hebt op de werkvloer

VERTICAAL

- Parade
- Soort haspel; lokale tv-zender
- Noordwest; muzieknoet; kenteken van San Marino; afkorting van frank
- Soort boom; eenheid van elektrische energie; boven op een huis
- Woord dat aarzeling aangeeft; hennep
- Soort boom
- Jong van een wolf; echtgenote
- Papegaai; lager technisch onderwijs; hoofddeksel
- Persoonlijk voornaamwoord (archaisch); British Airways; Ancienne Belgique; kunstmatige inseminatie
- Jongensvoornaam; lange lat
- Iemand die 's nachts werkt

Win een topboek!

“Het voordeel van de twijfel. Hoe filosofie je leven kan veranderen”.



Filosofie is stoppen met weten en beginnen met denken. Filosofie doet stilstaan, afstand nemen, vragen stellen. Haar niet-aflatende missie is: twijfel zaaien. Onrust stoken. Wat vaststaat, aan het wankelen brengen.

Het boek van filosoof Stefaan Van Brabant, een uitgave van EPO, stelt vragen over tegenslag, status, werk, eten, liefde, sociale rechtvaardigheid, geluk en opvoeding. Is tegenslag altijd slecht? Hoe verstandig is het om je hele identiteit te laten afhangen van je status? Zouden we met zijn allen niet beter wat minder werken? Mogen we dieren eten? Zit romantiek liefde in de weg? Waarom moeten we zorg dragen voor elkaar en de planeet? Wat willen we doorgeven aan onze kinderen? En heeft het zin om geluk na te streven?

Dit boek sluit aan bij de gelijknamige tv-reeks die Van Brabant in 2014 maakte voor Canvas.

Interesse in dit boek? Stuur dan je naam en adres naar communicatiedienst.acv-puls@acv-csc.be en laat ons weten dat je graag kans maakt op één van de 5 exemplaren die we gratis kunnen weggeven. Mail ons niet later dan 18 december 2019 aub.

PRIJSVRAAG

De oplossing van de vorige prijsvraag was 'De afschaffing van de woonbonus zal mensen veel geld kosten?' R.P. uit Oudenburg werd door loting uit de juiste antwoorden getrokken en wint een boekenbono van 20 euro. Proficiat!
We konden ook gratis exemplaren weggeven van het boek 'Aan de onderkant ligt de lat altijd

hoger', geschreven door de ATD Vierde Wereld-medewerkers Marijke Decuyper en Guy Malfait (Mammoet / EPO). De onschuldige hand besliste dat deze lezers / lezeressen een exemplaar toegestuurd krijgen: M.C.D. uit Evergem, M.F. uit Aarschot en L.V. uit Tielt.
Veel leesplezier!

Stuur je antwoord voor het nieuwe kruiswoordraadsel naar puzzelonsrecht@acv-csc.be, ten laatste op 20 december 2019. Of stuur een briefje met de oplossing, naam, adres en lidnummer naar Ons Recht, Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen. De winnaar ontvangt een boekenbono van Standaard Boekhandel ter waarde van 20 euro.

Met de letters van de genummerde vakjes kan je een zin vormen:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
														O					G			
23	24		25	26	27	28	29	30	31		32	33	34	35	36	37	38					
		O	P							A						J						

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaar je je akkoord met het wedstrijdreglement. Dit reglement vind je hier online: <https://ons-recht.be/wp-content/uploads/2019/09/Wedstrijdreglement-Ons-Recht.pdf>